



April 2020 23

ONTMOETEN LEREN DOEN

In deze Nieuwsbrief [Gedwongen rustig leventje ...](#)
[Laatste nieuws](#)

Gedwongen rustig leventje...

Wandelend door mijn wijk zie ik vlaggen hangen als eerbetoon aan alle zorgmedewerkers. Achter diverse ramen en zelfs op de rotonde met de dino staan en liggen beren, voor de berenzoektocht. Met stoepkrijt staat er in vrolijk gekleurde letters: 'van harte gefeliciteerd' en 'wij zijn trots op jou'. Zomaar wat uitingen van solidariteit en medeleven tijdens deze rare coronacrisis.

Iemand vroeg: bevalt het gedwongen rustig leventje? Wat denk je? We missen het hobbycentrum, de activiteiten en de leuke contacten. We missen onze dierbaren bij wie we niet op bezoek kunnen. Ineens is je huis, je veilige haven, ook zo iets als een gevangenis. Natuurlijk, we bellen en Appen. Maar eerlijk gezegd: dat is toch surrogaat. We worden op ons zelf teruggeworpen en wat doen we daar dan mee? Af en toe is het dus best moeilijk om opgewekt en energiek te blijven en niet in negatief gepeins te verzanden.

En tegelijk... het gedwongen rustig leventje biedt ook weer nieuwe mogelijkheden en nieuwe ontdekkingen. Als het dan toch zo is dat we op onszelf teruggeworpen worden en niet meer kunnen vluchten, laten we dan aanpakken wat is blijven liggen. In huis – er wordt geklust bij het leven, maar ook in je innerlijke huis – wat vond je ook al weer belangrijk in je bestaan?



We maken er dus het beste van. Liepen we voorheen elkaar op straat stilletjes voorbij, nu staan we op gepaste afstand even stil en maken een praatje, of zeggen elkaar gewoon even gedag. Al wandelend ontdekken we opnieuw de prachtige natuur rondom Boxtel. We ontdekken nieuwe plekjes en onbekende wandelpaden. Oude zandwegen die zo uit een schilderij van Vincent van Gogh lijken te komen. Ervaringen die je zoveel rijker maken als mens. Ze wegen een beetje op tegen de activiteiten die je zo node mist. Hoe heet dat bloemetje ook al weer? Vogelconcerten vervangen geliefde muziek. Die kleine dingetjes doen er toe en geven net dat zetje dat je nodig had. En met die mooie blauwe luchten van de afgelopen weken – en vooral ook de stilte – waan je je zo af en toe op een onbewoond subtropisch eiland. Wat zijn we gelukkig dat we naar buiten mogen! Niet te veel en vooral niet met teveel

mensen, maar een frisse neus halen blijft toch mogelijk. Dat is in enkele landen om ons heen wel anders: alleen met een pasje mag je daar de deur uit...

Coronatijd, wat een rare tijd vol tegenstrijdigheden. Je verliest wat je zo dierbaar was. En tegelijkertijd vind je in en door dat verlies iets nieuws.

We verlangen naar een open hobbycentrum. Wie weet hoelang het nog zal duren voor de deuren weer wagenwijd openstaan en er gezellig geroezemoes klinkt. Dat verlangen zorgt er evenwel ook voor dat we ideetjes verzamelen voor de HCB-Zomerclub. Of die door kan gaan in juli en augustus? Niemand die het kan zeggen, maar dat weerhoudt ons er niet van om er mee bezig te zijn.

Evenzo denken we na over hoe een 1,5 m samenleving er voor het hobbycentrum uit kan zien. Hoe gaan we met elkaar om, waar drinken we koffie, hoe kunnen we de ruimtes inrichten? Kunnen we wellicht op termijn gedeeltelijk open? Misschien heb je daarover wel geweldige ideeën die je met ons wil delen.

Bon courage, take heart, sé fuerte: hou moed, hou moed ! Op een dag zullen we elkaar weer met een brede lach kunnen ontmoeten.

Laatste nieuws

In maart zou het bestuur aangevuld met enkele andere HCB-vrijwilligers, een training volgen met als thema Diversiteit. Een training die wordt verzorgd door een student van Sociaal Innovatief Centrum uit Oisterwijk. De training kon helaas niet doorgaan. Maar ook het bestuur van HCB gaat met zijn tijd mee: nog voor juli zal de training online plaatsvinden. Spannend!

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het nog verder optimaliseren van de ledenadministratie en de boekhouding. Nieuwe activiteiten worden voorbereid: beweegactiviteiten, lezingen en cursussen over allerlei onderwerpen. Heb je ideeën? Deel ze met ons!

Omdat er tot 1 september 2020 geen grote evenementen plaats mogen vinden, is ook de Bazaar afgelast. De voorbereidingen die we als HCB hadden getroffen om deel te nemen, blijven bewaard voor een volgende gelegenheid.

Het bestuur is heel verguld met alle blijken van steun en solidariteit. Dank!

Voor zover we weten, is geen enkele vrijwilliger en deelnemer aan de activiteiten in HCB getroffen door Covid19. Gelukkig!

